

## Als ik het voor het zeggen had in Purmerend, dan...

Als ik het voor het zeggen had in Purmerend dan zijn er wel een paar dingen die ik zou willen veranderen.

Eerst zou ik met iets kleins beginnen. Ik zou dan alle slechte wegen, fietspaden en wandelpaden opnieuw laten asfalteren. Dat doe ik niet alleen vanwege mijn sport Inline-Skaten, maar ook zodat mensen niet thuis komen met een blauwe kont omdat de weggetjes zo hobbelig zijn.

Daarna zou ik nieuwe speeltuintjes laten plaatsen zodat er voor de kinderen een Purmerend weer eens wat nieuws valt te beleven. Niet te grote speeltuinen, maar gewoon kleine speeltuintjes die voor alle leeftijden geschikt zijn. Ik zal niet alleen speeltuinen laten plaatsen voor kinderen zonder een handicap, maar ik zou ook dan een speciale speeltuin laten bouwen voor kinderen met een handicap zodat ze ook met heel veel plezier buiten kunnen spelen.

Ik wil ook wat voor het onderwijs doen. Want veel kinderen klagen dat ze school saai vinden dus ik zou het leuk vinden als de juffen en meesters in Purmerend van de les meer een spelletje gaan maken. Ook zou ik iets aan de gymles veranderen, want veel kinderen gymmen alleen in een zaal ook al is het mooi weer. Daarom zou het goed zijn als scholen contact op gaan nemen met sportclubs in Purmerend, want dan kunnen de kinderen in de buitenlucht gymmen helemaal in het teken van de sportclub waar ze dan les zouden krijgen. Weer eens wat anders.

Ook wil ik wat meer aandacht voor de dieren in Purmerend. Als je bijvoorbeeld op de kinderboerderij komt zie je dat het ene dier te dik is, de ander te dun of sommige dieren krijgen niet genoeg beweging. Daarom zou ik graag een speciale cursus door iemand laten geven voor de mensen die op de kinderboerderij werken en dat ze nog strenger worden gecontroleerd dan daarvoor. Ook zou het verboden moeten worden om de herten van het hertenkamp in Purmerend brood te voeren, want dat is niet gezond voor de dieren en dat geldt ook voor de eenden in Purmerend die altijd met brood worden gevoerd. Ze moeten namelijk kunnen leven zoals de eenden in de wilde natuur zonder brood, want als je ze dat altijd maar geeft dan raken ze verstopt, worden te dik of ze gaan soms zelfs dood. Maar als het echt noodzakelijk is zoals in de winter wanneer er te weinig eten is te vinden mag het wel.

Ik zou het industrieterrein van Purmerend ook willen verkleinen zodat de stad milieu vriendelijker wordt en in de plaats van het stuk industrieterrein dat weg is gehaald wil in park voor mensen en dieren laten planten waar ze tot rust kunnen komen.

En als laatste wil ik nog iets voor de gezondheid van de mensen in Purmerend doen. Ik wil dat de artsen en dokters in Purmerend ook beter worden en gewoon goed blijven. Daarom zou ik een jaarlijkse test laten organiseren om te kijken of ze nog wel voldoende weten en zo niet dan moeten ze een speciale spoed cursus volgen zodat ze wel weer voldoende weten over het menselijk lichaam.

Ik hoop dat er voor jullie wat leuke ideetjes tussen zitten dus bedankt voor het lezen van deze tekst.

Famke Ruijters

Groep 8a, De Marimba

Weidevenne, Purmerend.